



De Rooien Roepen

Burgemeester Hans Janssen heeft een politieke nevenfunctie, die niet iedereen in Oisterwijk waardeert. Hij is voorzitter van het CDA-Noord-Brabant en daarmee één van de partijbaronnen binnen die partij. Na zijn benoeming tot burgemeester van Oisterwijk hebben PrO en VVD in het presidium te kennen gegeven dat een dergelijke nevenfunctie de burgemeester en de gemeente wel eens in de problemen kan brengen en Janssen afgeraden deze functie te combineren met het burgemeesterschap van Oisterwijk. Maar Janssen wilde niet wijken, met steun van een nipte meerderheid in het presidium (CDA, AB, GB en Oisterwijk Optimaal) mocht hij voorlopig zijn nevenfunctie blijven uitoefenen. In de aanloop naar de verkiezingen spande Oisterwijks burgemeester, die als burgemeester toch iedereen gelijk dient te behandelen, zich op de website van het CDA-Noord-Brabant in om de bij de kiezers in ongenade gevallen Balkenende met verve te supporteren. Vervolgens halveerde het CDA en leek Oisterwijks burgemeester enige bescheidenheid te zijn bijgebracht. Tegenover de pers liet hij weten: 'De kiezer heeft klip en klaar gezegd: laat anderen maar eens de kar trekken. We moeten eerst ons eigen huis op orde brengen'. Dat deed hij zelf vrij snel daarna in het door hem zo geliefde Moergestel en wel in het Huis van de Zingeving. De vraag aldaar was welk mens er schuilt achter de burgemeester. Abba, Dagboek van een Herdershond, bisschop Bekkers en de eerste gastarbeiders op het fruitbedrijf van zijn vader kwamen voorbij. Gastarbeiders, daar was Hans dus vroeg mee in aanraking gekomen. Turken, Marokkanen, waar Wilders zo op scheldt. En dus ging het in het Huis van de Zingeving ook over Geert Wilders. Die lapte volgens Janssen de Grondwet aan zijn laars, en daar moest het CDA dus niet mee samenwerken. Volgens Brabants Dagblad-verslaggever Ton de Jong legde Hans Jansen met een filmfragment over de Holocaust een subtiel verband tussen de PVV en het fascisme: 'Het politieke machtsspel kan letterlijk ontaarden in dodelijke macht. Je moet op je hoede zijn. Zeker niet altijd de bevolking naar de mond praten. Dat is één van de lessen van de Holocaust'. De theoloog Janssen en de burgemeester die de boel bij elkaar wil houden leken terug te zijn. Maar de partijtop van het CDA is regeringsgeil en dus doen ze het desnoods met Wilders, die alle Turken, Marokkanen en linkse mensen het liefst vandaag nog het land zou willen uitzetten. En als een Petrus die de haan nog niet heeft horen kraaien, draaide Hans Janssen om. In de pers liet hij als CDA-voorzitter Noord-Brabant opeens weten dat de optie voor samenwerking tussen CDA en PVV 'serieus onderzocht' moest worden. 'Als er enerzijds met de PVV harde afspraken te maken vallen en het CDA anderzijds een groot deel van zijn verkiezingsprogramma kan realiseren, dan moet je het maar doen. Het zou zonde zijn om de

handschoen die anderen hebben laten liggen, niet op te pakken'. Tja, de partijbaron Janssen zat ditmaal niet in het Huis van de Zingeving, maar vertolkte de machtsgeilheid van het CDA. In het CDA is er nu openlijk protest tegen deze koers. Verontruste CDA-leden zijn een petitie gestart tegen deze samenwerking: 'De PVV stigmatiseert een aanzienlijke minderheid van onze bevolking, maakt deze tot zondebok voor vrijwel alle problemen van onze samenleving. Zo bedreigt de PVV niet alleen de vrijheden van moslims, maar ook de beginselen van onze rechtsstaat en daarmee de vrijheid van ons allen', aldus de tekst. 'Regeringssamenwerking, ook in deze vorm, met de PVV draagt bij aan de acceptatie van een gedachtegoed dat een bedreiging vormt voor onze democratische samenleving'. De naam Hans Janssen hebben we nog niet onder de petitie mogen aantreffen. Oisterwijk moet het dus doen met een burgemeester die er brood in ziet om met Wilders en consorten samen te werken. De gemeente verdient beter.

Oisterwijk 12 augustus 2010