



Februari 2013

Stoelendans in B&W-kamer

Twee wethouders gevallen in minder dan één jaar. En de oppositie heeft geen schot hoeven lossen. Ze vallen gewoon vanzelf om! Althans zo lijkt het. Van Hezik richt zich na een burn-out op Europa en Rijnen klust in eigen huis, zonder hulp van de scouting. Wat beiden gemeen hebben is dat ze omkwamen in portefeuilles die veel geld kosten, dat er steeds minder is. Of beter gezegd: de raad stelde steeds minder euro's beschikbaar omdat de heilige koe van de lage OZB in Oisterwijk zo ongeveer tot hét cultureel erfgoed van VVD, AB, CDA en PGB is uitgeroepen. Het is vooral de VVD, gesteund door goede opiniepeilingen, die denkt het college te kunnen regeren met Ruttiaanse bezuinigingen, waarbij PrO en PGB af en toe nog een sociaal of duurzaam franje mogen aannaaien. Waar vroeger burgemeester Kortmann bij interne verdeeldheid binnen de coalitie zou hebben ingegrepen (en de macht naar zich toe getrokken), zat Janssen in Brussel, Azerbeidzjan of in Rome bij de paus. Het Oisterwijkse college bestaat nu uit twee CDA'ers (de website van het CDA Noord-Brabant besteedde daags na de benoeming van Wim Lemmens als PGB-wethouder er niet voor niks uitgebreid aandacht aan), een VVD'er en een PrO-man. Oppositieleider Ruud van de Ven sloeg de spijker op zijn kop toen hij constateerde dat de nieuwe wethouders Pieters en Lemmens de probleemportefeuilles mogen overnemen: de zwembaden, de cultuurcentra, de kunstgrasvelden, de KVL. En VVD-wethouder Joost Wagenmakers stootte de heikele portefeuille sport af en maakt met het passen op winkel zijn tijd tot zijn pensioen wel vol. Onderwijl mag Maarten Pieters aan teleurgestelde sporters en cultuurminnaars vooral zijn lege zakken laten zien. Bij de komende raadsverkiezingen zitten AB en VVD op rozen: de rotklussen worden uitgevoerd door twee externe wethouders die gelabeld kunnen worden als PrO, PGB (en desgewenst CDA). VVD en AB blijven veilig in de luwte. En ook vanuit het gemeentelijk apparaat hoeven veranderingsgezinde coalitiepartijen geen steun te verwachten. Kees Rijnen maakte zich sterk voor een onderzoek naar het functioneren van college en ambtenarij met betrekking tot de Bosrand-gelden. Maar aanvankelijk leek daar in het college geen meerderheid voor. Merkwaardig aangezien PrO toch sterk voor was en dus verwacht mag worden dat de PrO-wethouder Pieters samen met Rijnen dat standpunt ook in het college verdedigd zal hebben. Dan moeten de VVD-wethouder én de burgemeester aanvankelijk wel dwars hebben gelegen. En ook gemeentesecretaris Ineke Depmann zal *not amused* zijn geweest omdat de raad in haar formulering van het onderzoek wel erg nadrukkelijk stelde zich zorgen te maken over de aansturing van de organisatie en de afstemming met B&W. Want dat is 'het pakkie an' van Depmann. Van het BING-onderzoek horen we vooralsnog weinig, behalve dat het methodisch niet goed in elkaar zou zitten. Dat is in de politiek een eufemisme om te zeggen dat je er inhoudelijk absoluut niet tevreden over bent. Maar binnenkort moet dat rapport toch wel eens komen. Het zou dan nog wel eens een warm politiek voorjaar kunnen worden, zo'n jaartje voor de verkiezingen. Terwijl giga-bezuinigingen vanuit Den Haag nu echt voelbaar worden, zullen progressieve en conservatieve krachten in de raad zich steeds meer willen positioneren voor de verkiezingen van maart 2014. En dat geeft reuring. Wat heet, misschien wel een *Kladderadatsch*.

Volg de RRT en Burrie ook op Twitter:

<http://twitter.com/rooieroepoeter>

<http://twitter.com/Burrie>

De Koopgoot aan de Stroom

Het gemeentebestuur van Oisterwijk wil alle winkels op zondag open hebben. Want de zondag moet tegenwoordig niet langer in rust besteed worden in de bossen en vennen of op de Kampina. Geen culturele verheffing meer in kerk, Kunstkring of Natuurtheater. Nee, ook op zondag zal de toerist en de Oisterwijker op de eerste plaats consumeren. *Akkumuliert, Akkumuliert! Das ist Moses und die Propheten* zei Marx al eens. De nieuwe centrummanager Frits Knibbeler (middenstander én ingenieur) is met AB'er Martien Mathijssen groot voorstander van het verharden van het gazon op De Lind. De winterse ijsbaan op dat grasveld is steeds meer een commercieel product geworden, waar jongeren doordeweeks tot drie uur 's nachts een pilsje kunnen pakken. Dat in de jaren dertig van de vorige eeuw de beroemde architect A.A. Kok de muziekkiosk met gazon voor het gemeentebestuur ontwierp, en dat dit inmiddels via het beschermd stadsgezicht cultuurhistorisch erfgoed is geworden, zal ing. Frits worst zijn. Ook Mathijssen zal er niet wakker van liggen dat een versteend gazon de afspraken van de vorige gemeenteraden omtrent duurzaamheid (opvang van regenwater niet via riool maar via de bodem) in één klap ongedaan maakt. De commercie moet vrij baan hebben op het asfalt.



Dus zien we ook steeds meer *fourwheeldrives* geparkeerd op De Lind. Een Bugatti is ten slotte niet gemaakt om de vele impulsaankopen in op te bergen. En dus verwachtten wij bij de Sale van Mayke op De Lind (zie foto) weer vele Estelle Cruijffs in hun PC Hoofttractoren op De Lind, terwijl vriendje Badr Hari ondertussen een Patatje Oorlog neemt bij cafetaria Graft. Maar hoe konden wij ons ooit zo vergissen! Niet in Badr Hari, die rechterlijke uitspraken gewoon niet begrijpt en de eerste de beste eettent van Oisterwijk binnenloopt. Maar wel in Estelle, dat is geen koopziek blondje, maar een filosofisch onderlegde dame. De website van Mayke blijkt een eldorado van wijsgerige uitspraken voor dergelijke dames: *Ich bin ich* ('Soms is het erg verleidelijk om zelfvertrouwen te kopen door middel van een paar *killerheels* maar waar het uiteindelijk om draait is een flinke dosis zelfvertrouwen'), *The new chic* ('Braaf zijn is voor watjes, durf uit je *comfort zone* te stappen'). En Mayke citeert met graagte modeontwerper Coco Chanel 'Mode is niet iets wat bestaat uit kleding alleen, mode is de lucht, de straten, het heeft te maken met ideeën, de manier waarom we leven en wat er gebeurt!'. Mode is lucht, daar tellen de dames graag een paar honderd euro voor neer.



Burrie's Kèk op Osterwèk

Total make-over

Ik zal het maar meteen bekennen: ik heb een zwak voor Cora. Hoe die meid sinds de jaren tachtig het liberale credo van Ed Nijpels uitvent: 'Gewoon jezelf kunnen zijn'. Prachtig toch hoe zij, gearachuteerd door Mark Rutte, als VVD-roepstoeter op het gebied van asielzoekers, laat zien dat ze zelf juist een multiculti-identiteit bezit. Dat begon allemaal toen die nichtenkapper van Albert Verlinde Cora een nieuw kapsel aanmat. En vervolgens zag ik haar voorbijkomen als would-be Queen en met een Femke Halsema-achtige verkiezingsposter, als Miss-Veronica en als Motolady.



Kies Cora! Want dan krijg je de degelijkheid van Bea, de jonge en sexy uitstraling van Veronica én het zwarte asfalt van de VVD. En vooral dus heel veel stemmen. Al tweemaal achtereen won Cora met glans de scholierenverkiezingen op Durendael en dat is toch echt geen kakschool uit Wassenaar. Cora is voor mij het levende bewijs dat het persoonlijke politiek is. Van 'het huisvrouwje van het Klompven' (deze denigrerende kwalificatie bezigde ex-VVD-raadslid Carine Gerlach kort voor het aantreden van Cora in de gemeenteraad) werd ze gedeputeerde en Kamerlid. Met een sociale en persoonlijke aanpak wist ze ook binnen progressief Nederland stemmen weg te halen. Ik begin nu in te zien dat Eric Stols toch echt niet tegen windmolens vecht als hij tot in den treure op Algemene Ledenvergaderingen van PrO erop hamert dat 'Alles Anders Moet'. Want heeft PrO nog toekomst als Cora over enkele jaren Hans Janssen als burgemeester komt aflossen? Dan moet Hanneke Oerlemans nu toch echt eens Prins Carnaval van de SOK worden, hoop ik dat Anc Burggraaf zonder helm maar met een vossenbontkraagje als Easy Rider over De Lind gaat scheuren en dat Marjan Bastiaan in *De Uitstraling* de kiezer met RayBan-bril aankijkt, in een getailleerd rood Roccobarocco-jurkje met priemende Giuseppe Zanotti-laarsjes richting de lens van de fotograaf. Dat we voor dat laatste sponsoring moeten accepteren van Ruud Panis, La Mona Couture en Mayke zal me een rotzorg zijn. *Money makes the World go round*. En zei *good-old* Leo van Stippent van de PvdA in de jaren zeventig al niet dat er met vierduizend gulden een raadszetel te kopen viel. Dus pleit ik voor een *total make-over* van PrO. En als de dames en heren van PrO daar niet aan willen of eerst zo nodig in een ledenvergadering hierover willen vergaderen en democratisch stemmen? Allemaal best, maar dan word ik ondertussen gewoon voorzitter van de Cora-fanclub.

Burrie