



Mei 2020

Vatta's goeroe

Het is wat. De mensen in de zorg werken zich uit de naad voor een belabberd laag salaris. Er wordt nu voor hen geklapt, maar straks bij de cao-onderhandelingen wordt het waarschijnlijk weer handje klap. Maar de Oisterwijkse zorgmedewerkers krijgen nu steun van wethouder Stefanie Vatta: zij roept alle zorgmedewerkers op om mee te doen aan een gratis digitale workshop ademen en mediteren. 'Dit helpt je aan een gezonde geest, een gezond lijf en een sterker immuunsysteem' zegt ze tegen het *Brabants Dagblad*. Hoe komt Vatta aan die wijsheid? Wel, de workshop blijkt gegeven te worden door *The Art of Living*, een organisatie van goeroe Sri Sri Ravi Shankar uit India.

India? Was dat niet het land waar Vatta op kosten van het Oisterwijkse gemeentebestuur een *International Women's Conference* bijwoonde? De VVD stelde daar nog vragen over, waaruit bleek dat het gemeentebestuur de reiskosten, visum en relatiegeschenk betaalde à raison van € 957,09. Het gemeentebestuur verdedigde die uitgaven omdat het om een dienstreis zou gaan namens de gemeente Oisterwijk. Vatta zou in India een bijdrage leveren aan de Global Goals van de Verenigde Naties. Daar was volgens het gemeentebestuur niks mis mee, want Oisterwijk is één van die Global Goals gemeenten. Bovendien had Vatta de portefeuille emancipatie en zou zij in India daarover het nodige kunnen leren. Datzelfde zou gelden voor onderwijs en zorg, waar op de *International Women's Conference* ook ruime aandacht zou worden geschonken. Wie niet beter weet, zoals een gemiddeld Oisterwijks raadslid, denkt dan: 'Goeie zaak, Oisterwijk levert een bijdrage aan emancipatie, onderwijs en zorg op het niveau van de Verenigde Naties'.

Maar wat blijkt? Vatta was niet op een VN-conferentie in India, maar ze was er 'guest op honor' van de organisatie *The Art of Living*, de organisatie dus van haar goeroe Ravi Shankar.

In de doelen van de *International Women's Conference* worden niet de Global Goals van de VN prominent genoemd, maar wel het 'leren van elkaars inspirerende levensverhalen' en 'het ontdekken van spirituele technieken om positiviteit en gezondheid te bevorderen'.



@stefanievatta

NL Dag III deel I Thema: dispassie Eerst begreep ik niet wat het derde thema inhield. Passie en compassie zijn duidelijk, maar wat is 'dispassie'? (Klinkt nog gekker vertaald naar het Nederlands :) ik heb de betekenis ervan aan den lijve ondervonden toen ik ziek werd van stress en/of slaaptkort of te weinig water drinken. Het is dan ook zo'n belangrijk thema omdat je (zeker met een drukke baan en/of veel activiteiten) goed voor jezelf moet zorgen. Voor je lijf en je geest. Zoals I van mijn nieuwe guru's zei: (vrij vertaald) 'vrouwen zorgen graag voor anderen, maar ze helpen anderen het beste, wanneer ze goed voor zichzelf zorgen'. In de video kan je zien dat alle

Vatta's verslag van haar trip naar India op Instagram.

Vatta is dus op kosten van de gemeente naar een bijeenkomst in India geweest georganiseerd door een organisatie van haar goeroe! Vatta geeft hoog op van Ravi Shankar. Hij heeft bemiddeld bij de overeenkomst tussen het FARC en de Columbiaanse regering, meer dan 700 scholen laten bouwen en 80 miljoen bomen laten planten om onze planeet te redden. Wereldleiders worden door hem uitgenodigd op conferenties van zijn organisatie, onder anderen Ruud Lubbers en Max van der Stoep vielen meer dan twintig jaar geleden al die eer te beurt, en nu dus ook Stefanie Vatta. Ravi Shankar is meerdere malen voorgedragen voor de Nobelprijs voor de vrede, maar dat kwam er niet van. Hij zat er niet mee. Angst is volgens hem een slechte zaak. Luister daarom niet te veel naar wetenschappers, raadt hij aan. Hij vindt ook dat je een probleem niet groter moet maken dan het is. 'Probeer ook vooral niet om problemen op te lossen,' luidt zijn advies. 'Dat loopt doorgaans rampzalig af.' Zou Vatta dat ook meegekregen hebben van de goeroe?

Ravi Shankars belangrijkste exportartikel is de Sudarshan Kriya, een op een krachtige ademhaling gebaseerde techniek die zou bijdragen aan een fysiek, mentaal, emotioneel en sociaal welbevinden bij de gebruiker. Daar is niet zo veel mis mee. Maar Ravi Shankar wordt al tijden kritisch gevolgd door wetenschappers en journalisten die hem verwijten de nationalistische politiek van de Indiase regering te ondersteunen. Zo beweert de goeroe dat Jezus in India geweest is om daar zijn initiatie te ontvangen. Jezus droeg soms een oranje gewaad, als symbool voor zijn -typisch Indiase- wereldverzeking. Ravi Shankar gaat uit van een idee dat kenmerkend is voor de hindoe-nationalistische beweging: het hindoeïsme als kraamkamer van alle religies. Om deze superieure wijsheid in India aan de man te brengen heeft hij in het Zuid-Indiase Bangalore een aantal instituten opgezet, zoals een school voor 'de wetenschappelijke herwaardering van India's oeroude vedische erfenis' en een school die zich de herleving van de heilige maar dode taal sanskriet ten doel stelt.

Gevangenen in India kregen les in Shankars spiritualiteit. Zo hielp Ravi Shankar de hindoe-nationalistische overheid van India om niet-hindoeïstische, gevangen onafhankelijkheidsstrijders uit de oostelijke deelstaat Assam uit te schakelen door ze tot het hindoeïsme te bekeren. 'Politiek en hindoeïsme gaan hier hand in hand', constateerde Dick Kooiman, India-specialist aan de Vrije Universiteit in het dagblad Trouw van 18 november 2000 al. Hij noemde de identificatie van natie en hindoeïsme 'gevaarlijk'. 'Het lijkt uit te gaan van de ideologie die nationale eenheid nastreeft door afwijkende groepen met behulp van spiritualiteit te integreren'.

Ravi Shankar doet goed zijn best om zijn organisatie wereldwijd zo gunstig mogelijk neer te zetten. Zo richtte hij in 1997 een International Association for Human Values op in Genève, dat schermt met haar status als lid van de ECOSOC, een VN-organisatie. Maar bij de oprichting van deze organisatie zou de goeroe geholpen zijn door de premier van Maleisië, die in eigen land de persvrijheid beknotte en zijn

vicepremier vijftien jaar in de cel opsloot wegens een vermeende homoseksuele relatie met zijn privéchauffeur.

Een van Ravi Shankars uitspraken in zijn boek 'Wijsheid voor het nieuwe millennium' zal menig autocraat als muziek in de oren klinken: 'Als je sterft in een oorlog ben je bevrijd. Want als je dood gaat in de strijd is je geest heel moedig en is er een enorme levensenergie in je.' Wie de pech heeft te sterven in een verkeersongeluk zal volgens de goeroe waarschijnlijk minder gemakkelijk bevrijding vinden.

Wie de moeite neemt het boek door te nemen komt meer vreemds tegen. Genezing van kanker en hiv is mogelijk voor wie de meditatie van de goeroe regelmatig doet. Komt daar nu Corona ook bij? Vatta beantwoordt die vraag van journalist Tom Tacken niet en verwijst naar The Art of Living, naar de goeroe dus.

Vatta mag van alles geloven. Maar dat behoort niet financieel gefaciliteerd te worden door de gemeente Oisterwijk. Als zorgmedewerkers aan een meditatieoefening willen deelnemen, staat hen dat uiteraard vrij. Maar ze moeten wel weten dat die aangeboden wordt door een goeroe uit India die vast heel goede dingen doet, maar die zich ook voor het karretje laat spannen van de nationalistische beweging van de Indiase premier Modi, die door de goeroe 'a strong leader' genoemd wordt. Modi, de man die volgens Amnesty International de moslims discrimineert en demonstraties tegen zijn beleid met harde hand laat neerslaan. Vatta zou tenminste de door de gemeente betaalde gelden moeten terugstorten en zich kritisch uitlaten over de steun die haar goeroe verleent aan de nationalistische Indiase regering.



Ravi Shankar en de nationalistische premier Modi zijn goede vrienden

Volg de RRT en Burrie ook op Twitter en Facebook:

<http://twitter.com/rooieroepoeter>

<http://twitter.com/Burrie>

<https://www.facebook.com/De-Rooie-Roepoeter-1715319242122458/>