



6 september 2021

## Turks fruit



Turks fruit is van betere kwaliteit, lekkerder en goedkoper dan in Europa of Rusland. Aldus de Turkse propagandamachine. Zonder chemicaliën te gebruiken wordt het tweemaal per jaar geoogst. Maar de Turkse eigenaar van KVL heeft blijkbaar heel wat meer moeite om te oogsten. Het pompeuze hotel, waarvoor een deel van het beeldbepalende historische U-gebouw is gesloopt, wil maar niet gereedkomen. Was de geplande opening in juni al uitgesteld naar september, nu horen we dat een gedeeltelijke opening in oktober het snelst denkbare scenario zou zijn. De reden is simpel: de hoofdaannemer is failliet. Onderaannemers moeten nu nieuwe offertes uitbrengen en die schijnen ook nog eens fors hoger uit te vallen. Polimeks-KVL lijkt inmiddels op een duiventil. De communicatiemedewerkster van Polimeks, hét aanspreekpunt alhier, zocht en vond een nieuwe baan elders en haar opvolger schijnt ook al zijn ontslag te hebben ingediend. Ook bij de receptie van de KVL is verloop evenals bij het Eindhovense architectenbureau dat de bouw begeleidt. De met veel poeha aangekondigde opening van Work in brew (een soort bierbrouwerij in het Ketelgebouw) is ook nog niet in zicht. Het gebrouwen bier lijkt te staan verzuren. En dan is er nog Bij Robèrt. Het restaurant evenals de ijs- en wafelsalon in de voormalige brandweergarage zijn momenteel permanent gesloten. Met de overige huurders binnen de KVL lopen de contacten ook niet smetteloos. Er wordt veel geklaagd, een Polimeks medewerker die facturen aan huurders dubbel zou hebben verstuurd, is al weer de KVL-laan uitgestuurd. Het KVL-monument (eigendom van Polimeks concurrent BOEi) staat ingepakt als een kunstwerk van Christo, met dit verschil dat het lijkt alsof het nooit meer uitgepakt gaat worden. Van een lokaal museum rond de Stoommachine en Ketelhuis is de laatste jaren niks meer vernomen. Kortom, het Turks fruit lijkt te verwelken zonder dat het geoogst gaat worden.



## Burrie's Kèk op Osterwèk

Judaskus

Ik moet iets bekennen. Ik heb ooit gezoend met Cora van Nieuwenhuizen. Nee, niet in een fietsenkelder met camera's. Het waren bovendien slechts drie klapzoenen en op haar initiatief, in het kader van een Oisterwijk-800 feestje in 2012. Bovendien was ze toen nog een onbeduidend VVD-Kamerlid en bij lange na nog niet de lobbytroela van de energiesector, zoals Youp van 't Hek haar in de NRC onlangs treffend typeerde. Volgens Youp gaat dat lobbyen bij Cora als volgt: ze verschijnt op een feestje met een glaasje bubbels in de hand en fluistert je vervolgens iets in het oor. Ik herinner me echter slechts een 'dark timbre voice', die opgewekt 'Hai' zei, vervolgens het geluid van drie klapzoenen en ten slotte in de spiegel als tastbare herinnering die lipstick. Ze deed het ook niet speciaal voor mij, alle notabelen, gemeenteraadsleden, ambtenaren en de burgemeester mochten op een uitbundige ontvangst door Cora rekenen. En je zag sommigen zichtbaar moeite hebben om niet al te nadrukkelijk naar de derrièrre en het parelsnoer van de VVD-kroonprinses te kijken. Cora zat daar totaal niet mee. Haar natte droom eindigde niet aan de lommerrijke Gemullehoekenweg in Oisterwijk, maar in het torentje in Den Haag. Dat sprak ze later als minister ook hardop uit. Helaas, die laatste horde bleek onneembaar omdat deze door acrobaat Mark Rutte steeds hoger werd gelegd, voor anderen althans. Mark had slechts drie woorden nodig om definitief afscheid van Cora en haar pretenties te nemen: 'het scheelt wachtgeld'. Cora was door hem afgeserveerd als minister voor een nieuw kabinet. Dat moet een zure pil voor haar zijn geweest. Met klapzoenen alleen kom je niet in het torentje! En ze is niet de enige liberaal die haar heil elders moest zoeken. VVD'er Klaas Dijkhoff ging lobbyen voor ExxonMobile, VVD-landbouw-woordvoerdster Helma Lodders voor de veetransporteurs en oud-VVD-Kamerlid Ingrid de Caluwé voor Tata Steel. En nu volgt dus Cora, die zich hard gaat maken voor de belangen van (het ooit Brabantse) Essent, Vattenfall, Eneco, maar ook Shell en - in de woorden van Youp - de Russische gasmaffia. Het leidde tot veel gène in politiek Den Haag, ook bij de VVD, waaruit de NRC het citaat 'Je kunt van een drol nu eenmaal geen taartje maken' optekende. Volgens Youp heeft lobbytroela Cora een mobiel vol met contacten. Zou ik er ook nog instaan? Eergisteren: ik was druk aan het koken en daar gaat de telefoon. Geen Suzanne, maar Cora. Of ik niet wil overstappen naar Essent. Ik weiger principieel en laat me registreren in het Bel-me-niet register. Een dag later, zelfde tijd, weer die telefoon. Een anonieme 'dark timbre voice' smeekt me of het dan misschien toch niet Eneco mag worden. Ik krijg medelijden met deze mevrouw, die in een persoonlijk relaas onthult dat haar onlangs een fors wachtgeld door de neus is geboord. Ik besluit dan maar Greenchoice te nemen. Het gesprek, dat voor trainingsdoeleinden wordt opgenomen, eindigt met drie klapzoenen van de anonieme medewerkster. De volgende dag valt een brief van de energiemaatschappij in de bus. Ik en miljoenen anderen blijken voor nog eens vier jaar vast te zitten aan kolencentrales, dierenleed, teflon-Mark en callcenter agent Cora.

**Burrie**

Volg de RRT en Burrie ook op Twitter en Facebook:

<http://twitter.com/rooieroepoeter>

<http://twitter.com/Burrie>

<https://www.facebook.com/De-Rooie-Roepoeter-1715319242122458/>