



de rooie roeptoeter

De Rooie Roeptoeter (RRT) is een onregelmatig verschijnend, links blad voor Oisterwijk en is een uitgave van het redactiecollectief De Rooie Roeptoeter, Postbus 340, 5060 AH Oisterwijk. Abonnementen zijn gratis, maar financiële steun is welkom: giro 5264985 t.n.v. De Rooie Roeptoeter te Oisterwijk.

December 1992

Trouwlustige linkse yuppies naar Oisterwijk

Wat begon als een grapje van Groen Links tijdens de algemene beschouwingen, mondde uit in een resultaat dat door Omroep Brabant, *Het Nieuwsblad* en het *Kerkklokje* als groot politiek nieuws werd gebracht. B&W van Oisterwijk gingen in op het voorstel van Groen Links om op het aan het raadhuis aangebrachte carrillon, dat het gemeentebestuur cadeau had gekregen van de Sint Petrusstichting, De Internationale te plaatsen. We hebben ons suf gepiekerd over wat CDA-burgemeester Kortmann bewogen kan hebben. Gezien de uitspraken van B&W over nijpende tekorten en afzien van luxueuze dingen is er maar één interpretatie mogelijk. Ze ruiken geld. Het is algemeen bekend dat met name de Groen Linkse yuppies tegenwoordig weer netjes trouwen en daaraan veel geld uitgeven. Kortmann verwacht dat nu op zaterdag 1 mei door het Oisterwijkse Trouwlaantje en langs het carillon een lange stoet voorbij zal trekken vanuit de Amsterdamse grachtengordel, want trouwen met de verworpenen der aarde kan alleen in Oisterwijk. Piet van Abeelen schijnt zelfs al extra mantels te hebben aangeschaft met respectievelijk een 'peace'-teken, een Picasso-duif en een hamer en sikkels. Nu is het wel jammer dat B&W in een eerder stadium het voorstel van Groen Links raadslid Graumans genegeerd hebben om voor homoseksuele paren een register aan te leggen. Dat kost duiten.

Glamour boys

Dat waren het wel de heren en dame die zich op 5 november aan het Oisterwijkse publiek presenteerden als het herboren D'66. Wellicht heeft de campagne van Bill Cinton indruk gemaakt, ten slotte jubelde D'66 in 1966 reeds over het Amerikaanse kiessysteem. En dat betekent onvermijdelijk dat de politiek via de TV en commercials in de huiskamer gebracht wordt. Dat hebben ze bij D'66 goed door. Piet Dusee, een oude D'66 rot, trok zich in de qua verkiezingsuitslagen wat magere jaren terug in de LOVO. En met wat voor een resultaat. De LOVO die nog nooit in haar bestaan ook maar een politieke bijeenkomst in beeld bracht, terwijl de statische politiek zich daarvoor toch beter leent dan de wat snellere passes van de voorhoede van Taxandria, kondigde dagelijks de oprichtingsvergadering van D'66 aan en Paul van Kerkhoven, de beoogde lijsttrekker voor die partij, was zowat de eerste politicus die door LOVO geïnterviewd werd. Tevens maakte hij deel uit van het 'aselect' samengestelde panel van de LOVO dat de uitzendingen rondom de algemene beschouwingen mocht evalueren. Waarom dacht u dat kroonprins Bas Govers van het CDA zo'n moeite deed om CNN op de kabel te krijgen waar LOVO nu uitzendt? Concurrentie van andere glamour boys komt hem waarschijnlijk niet zo goed uit. Maar Bas heeft nog een sterke troef in handen. Als een Ross Perot met grapjes miljoenen TV-kijkers kan boeien, moet Bas toch ook iets kunnen doen met de achternaam van de D'66-lijsttrekker.

Geheime gemeentegelden naar Petruskerk?

De Petruskerk is populair bij het CDA. Dat wisten we natuurlijk al. Al gaat het maar om de muur van het kerkhof, het CDA sleept wel geld uit het stads- en dorpsvernieuwingsfonds. Nu zijn ze bij de Petruskerk aan het renoveren. En dat kost geld, veel geld. Het Rijk subsidieert voor 80%, de gemeente voor 10% en de rest zouden de beminde gelovigen zelf uit hun portemonnee moeten trekken. Maar het CDA vindt die 10% van de gemeente "beschamend laag" en eiste tijdens de algemene beschouwingen een forse som extra geld, waarvoor ook het geld van het legaat Van de Wiel, een boer die zijn geld bewust niet aan de kerk maar aan de gemeente gaf, gebruikt zou moeten worden. Al eerder had CDA'er Kortmann via de Petriathlon meer dan een halve ton ingezameld voor de Petruskerk. Sponsors die meer dan f1000,- beschikbaar stelden zouden hun logo op het shirt van de burgemeester afgedrukt zien. Zeer verbaasd waren wij toen we op het burgemeestersshirt het logo zagen afgebeeld van de gemeente Oosterwijk. Subsidiebijdragen en giften boven de f1000,- zijn een zaak van de raad en we kunnen ons niet herinneren dat die raad een dergelijke bijdrage aan de Petriathlon heeft goedgekeurd.



De geheime overhandiging van de gemeentegelden door burgemeester Kortmann aan pastoor Van Buijtenen van de Petruskerk.

Operatie Vula

Connie Braam, voorzitter van de Anti Apartheidsbeweging Nederland (AABN) heeft een boek geschreven over Operatie Vula. In het voorjaar van 1986 kreeg Braam een uitzonderlijk verzoek voorgelegd van het ANC. Kon zij misschien voor iemand zorgen die een *safehouse* kon inrichten waar *comrades* van het ondergrondse verzet van het ANC hun werk konden doen buiten het bereik van de Zuid-Afrikaanse moordcommando's? Leden van het ondergrondse verzet ondergingen in Amsterdam een complete gedaanteverwisseling waarbij grimeurs, pruikemakers, een tandarts, acteurs en technici ingeschakeld werden. Nu, na zes jaar waarin Mandela inmiddels is vrijgelaten en het ANC onderhandelt met De Klerk, geeft Connie Braam uitleg over de operatie Vula en blijkt het dat er ook anti-apartheidsactivisten bij betrokken zijn geweest die we kennen van Oosterwijkse 1 mei vieringen. Zo bleek het echtpaar Loetje Bosch, van Fanfare De Erfenis, en Zjef Naaijens, voormalig zanger van de RK Veulpoepers, niet naar Zimbabwe te zijn gegaan, zoals de gehele linkse Tilburgse scene dacht, om er een studio op te zetten, maar om er voor het ANC een safehouse in te richten. Uiterlijk leefden zij er goed van: een ruim huis met groot zwembad in een blanke buurt. Die buurt wist natuurlijk niet wat er zich werkelijk afspeelde in het huis. Een aantal linkse vrienden heeft het Naaijens en Bosch ook gekost, die hen verweten op de commerciële toer te zijn gegaan. Klaas de Jonge, spreker op de Oosterwijkse 1-mei viering van 1989, is volgens Braam door de Zuid-Afrikaanse geheime dienst onder handen genomen. Toen hij zijn weekendtas van het station in Nijmegen ophaalde, bleek deze ingesmeerd met een voor de ogen schadelijke stof. Klaas werd blind aan één oog, aan het andere wisten de artsen nog wat gezichtsvermogen te ontfutselen. De Jonge werd door Braam gesommeerd niet de politie te verwittigen omdat anders Operatie Vula bekend kon worden. De Jonge kreeg het advies naar Brazilië te emigreren, hetgeen ook geschiedde. En zo blijkt dat we toch weer een andere kijk moeten hebben op mensen, die plotseling uit de linkse beweging 'verdwenen' leken te zijn.



Burrie's Kèk op Osterwèk

New Age

Dertig procent van de aanhang van Groen Links blijkt aangestoken door het New Age denken! Ik dacht dat ik water zag branden. Weliswaar raadpleegde 'tante Jet' herhaaldelijk een Indiëse magiër en bezocht ook Pieter Jelles in de luwte van de klassenstrijd spiritistische experimenten waarbij de overleden Duitse marxist Wilhelm Liebknecht verscheen die Troelstra opdroeg een bord rijstwater met muskus voor de geesten te bereiden. Maar Groen Links met zijn voormalig gestaald kader, en dan nog 30 procent? En het ergste is dat een dergelijke golf ook aan Oisterwijk niet voorbijgaat. Natuurlijk kennen we allemaal onze New Age priester Ton van Loon, die de bewogenheid van de Oisterwijkse Groen Linkers gelukkig nog vanuit het hart en niet uit de geest ziet komen. Daarnaast houden de geruchten aan dat Agaath Oostrom en Theo Diepens van Gemeentebelangen en Rietje van de Meer van de PvdA een medium raadplegen over voortzetting van hun raadslidmaatschap. Maar het Aquariustijdperk heeft er ook al toe geleid dat een van de fractiesternen van Groen Links de verlossing niet meer van het proletariaat maar van de stand van Saturnus verwacht. Zelfs politiek liefdesverdriet bleef niet uit: mijn vriendinnen gaan momenteel liever naar yoga of Nepal dan naar een demonstratie. Sommigen gaan - godbetert het - weer naar de kerk. Vanuit het voormalige CPN-contactadres aan de Burgtakkerdreef doceren nu twee 'psychologen' de 'healende' werking van zingen en

mediteren. Het zijn zware tijden voor de materialisten onder ons. Ze zijn er nog wel, de verstokte Feuerbachianen. Je vindt ze echter niet meer in het rokerige scholingslokaaltje van de partij. Ze springen momenteel touwtje bij fitnesscentrum Action of nemen deel aan de duathlon voor oudere jongeren in de Pannenschuur. Misschien kan het nieuwe denken toch ook nog 'positieve energie' voor de beweging opleveren. In Trappaf komt een nieuw meditatiecentrum. Ik hoop van harte dat het de Body and Soul Beweging gaat worden. Die hebben namelijk een voorspel-therapie bedacht waarbij je - voor je in de koffer mag duiken - elkaar eerst verplicht goed in de ogen moet kijken. Een opwindender methode dan Lenins Hoogste Stadium om de klassevijand te ontmaskeren.

Burrie

Voorwaarts en vergeten?

De landelijke PvdA had Remco Campert gestrikt voor het bedenken van een vervangend lied voor De Internationale. Campert bedankte echter na een week voor de eer omdat hij zich niet meer geïnspireerd voelde door de PvdA. En landelijk Groen Links medewerkster Anita Keuning (bloedgroep PPR) organiseert voor de regio zuid een anti-racismetraining op ... 1 en 2 mei. Het zal ons benieuwen of deze landelijke trend ook in Oisterwijk zal doorzetten. Dan zullen de Internationalisten onder ons op 1 mei niet in De Schuur terecht kunnen maar onder het carillon van het gemeentehuis.

Vertrouwelijk

Dat stempel staat nogal eens op ambtelijke nota's, op nota's van externe bureaus, B&W-besluiten, besprekingen in een seniorenconvent en verslagen van informele raadsvergaderingen (de zogenaamde na-raad). Met name het seniorenconvent heeft eigenlijk gemeenterechtelijk gezien geen plaats. Maar dit theekransje van fractievoorzitters en burgemeester wordt een nuttig instrument geacht om de meningen te peilen over min of meer omstreden kwesties. Ook is het, zo betogen de Groen Links raadsleden Piet de Peuter en Ad Bakker in het provinciaal fractiebulletin, een prima instrument om fractievoorzitters vreegtijdig in te kapselen. De zaken

zouden correcter behandeld kunnen worden in de vaste commissies van Advies en Bijstand. Politiek behoort in de raad gemaakt te worden!

Krawalle II

Ze lieten eindelijk hun ware gezicht zien, de nette en sjofele burgermannetjes zoals Kosto en Rottenberg. Te zamen met Bolkenstein en Brinkman op kruistocht tegen de illegalen. In Duitsland ontspoon zich ook een politieke stoerdoenerij jegens asielzoekers. Met tastbare resultaten: Turkse vrouwen werden levend verbrand en dagelijks worden asielzoekers in elkaar geslagen. Joden worden in Duitsland weer dagelijks bedreigd en in de stoptrein tussen Oisterwijk en Eindhoven werd een Somaliër door een skinhead in elkaar geslagen. Opnieuw schotelt de TV ons verhalen voor over des schuldigen: werklozen uit de ex-DDR en andere randgroepen. De politieke aanstichters dreigen opnieuw buiten beeld te blijven, zoals ik in een vorige column heb trachten aan te geven. Maar laten we eens wat dichterbij huis blijven. De kwaliteitskrant *De Volkskrant* van 24 november 1992, de ingezonden brieven rubriek:

Vol

Vlaanderen (inclusief Brussel) telt vijfhonderd inwoners per vierkante kilometer. Nederland zal rond 2000 evenveel inwoners per vierkante kilometer tellen. Ter vergelijking: de rest van West-Europa komt gemiddeld aan honderd inwoners per vierkante kilometer; Noord-Amerika (VS+Canada) vijftien en Australië twee.

Probeer dan in een tijd van stijgende inflatie, grond- en huizenprijzen, van werkloosheid en criminaliteit aan integratie van multiculturele illegalen te doen en aspecten gelijk aan een overbevolkt kippenhok blijven niet uit. Ook ruimte is essentieel voor leefbaarheid. Nederland kan daarom geen immigratieland zijn en moet de hulpverlening naar de herkomstlanden verleggen.

OISTERWIJK *G.C.J.M. Holman*

Prachtige nette volzinnen. Betrokkenheid bij de problemen van de werklozen en de hulpverlening in het buitenland. Maar Nederland, Oisterwijk mag geen kippenhok worden. Nederland geen immigratieland. Dat zeiden Vlaams Blok en Centruumpartij al jaren geleden. Maar nu heren in nette pakken dat zeggen, durven er

blijkbaar meer. En passant neemt de heer G. Holman in een vlag van Groot-Nederlandse gedachte die Arnold Meijer niet misstaan zou hebben Vlaanderen ook nog mee. En waar woont deze meneer Holman? U begrijpt het al: in een verpauperd gedeelte van Oisterwijk waar bewoners dicht op elkaar gepakt samen met langdurig werklozen en illegalen hun sombere leven moeten slijten. Juist, op de Kleine Hei.

Janus de Politieke Blixem

Toetertjestoetertjestoetertjestoetertjes

Een nieuwe service van de RRT. Hebt u op zolder nog boeken van Marx, een buste van Lenin, buttons etc.? Of wilt u een progressief-feministisch ingestelde oppas? Zoekt u al lang naar het PSP-affiche met vrouw en koe? Of bent u gewoon de ware Rosa of Karl nog niet tegengekomen? Dan is een toetertje iets voor u. Een toetertje is een gratis advertentie en tekst daarvoor moet gestuurd worden aan RRT, Postbus 340, 5060 AH Oisterwijk. De redactie behoudt zich het recht voor toetertjes te bekorten of te weigeren.

**Noveen
St. Clara**

Belangrijk. Vraag alleen positieve dingen. Bid 9 dagen het weesgegroet bij een brandende kaars, ook als u er geen zin in heeft.

Vraag 2 dingen die vast onmogelijk lijken om verhoord te worden en iets wat u heel erg ter harte gaat.

Laat de negende dag de kaars geheel opbranden en publiceer dit bericht.

- U krijgt wat u vroeg

Bon voor gratis abonnement

Naam:

Adres:

opsturen naar RRT, Postbus 340, 5060 AH Oisterwijk en de postzegel niet vergeten!).
