



de rooie roepstoeter

De Rooie Roepstoeter (RRT) is een onregelmatig verschijnend, links blad voor Oisterwijk en is een uitgave van het redactiecollectief De Rooie Roepstoeter, Postbus 340, 5060 AH Oisterwijk. Abonnementen zijn gratis, maar financiële steun is welkom: giro 5264985 t.n.v. De Rooie Roepstoeter te Oisterwijk.

Nummer 46 * maart 1998

GUUS FOR PRESIDENT

In ons oktobernummer hebben we een uitgebreide analyse gemaakt van de positie van CDA-wethouder Toon van Gils. We vonden toen de term 'aangeschoten wild' het best op zijn plaats. De RRT stelde destijds echter ook al dat Toon wat ons betreft niet weg hoefde. Hij vertegenwoordigde ondanks alles toch het sociale gezicht van het CDA en we vreesden dat met het vertrek van Toon van Gils het College een nog paarser en technocratischer gezicht zou krijgen. Maar deze wijze raad is aan de CDA-leiding blijkbaar niet besteed. Toon is gevallen. De technocratisch opererende CDA-fractie onder leiding van ambtenaar Lambert van den Bosch heeft hem geloosd. Op een weinig elegante manier bovendien, het speldje van Binderhagel ten spijt. De overige collegepartijen hadden immers nooit om het hoofd van Van Gils gevraagd. Zij waren er al lang mee akkoord dat Van Gils tot 1999 zou aanblijven, maar dan wel met een uitgeteeld takenpakket.

Het pakte echter allemaal anders uit. Het CDA moet zich in het zicht van de verkiezingen bedacht hebben. Een orgelspelende lijsttrekker legt het heden ten dage immers af tegen een joggende en techno-beat-dansende heer in het pak,

zo ongeveer moet Van den Bosch zich hebben laten opjatten door die De Hoop Scheffer. En dus werd Toon geofferd. Dat hij dat zelf ontkent is van geen enkele betekenis. Immers onder de vroegere stalinistische showprocessen in Oost-Europa bekenden ter dood veroordeelde idealisten ook geregeld dat hun moordenaars eerlijke en oprechte bedoelingen hadden met het vonnis.

Nu had het CDA-Oisterwijk echter geen heer in pak beschikbaar. Want de enige kandidaat Van den Bosch riskeerde zijn baan niet. De tijd is immers allang voorbij dat politici zo idealistisch zijn dat hun baan er niet toe doet. Uiteindelijk stond wel een boer op klompen op. Net als Toon van Gils een idealist van de oude garde: Jos Schoenmakers. Jos wilde blijkbaar het CDA van een debacle redden en stelde zich als 100%-wethouder beschikbaar. En Lambert van den Bosch liet het gebeuren.

Terecht waren de overige collegepartijen nu wel verontwaardigd. Jac Meerbach was zo onverstandig deze woede in het Brabants Dagblad te ventileren. VVD-wethouder Joop Rakhorst deed het uiteraard subtieler, maar daarom niet minder

hard: hij vond dat Schoenmakers een faire kans moest krijgen, maar stelde wel in de zin daarop volgend vast dat de overige collegepartijen inmiddels een sneltrein op de rails hadden gezet waarbij Jos Schoenmakers eigenlijk alleen maar voor vermindering van vaart zou kunnen zorgen. Dat lijkt ons overigens niet het ergste. Belangrijker is, meneer de wethouder, dat sneltreinen de belangen van onze Parel slecht behartigen: zij denderen aan Oisterwijk voorbij en stoppen slechts voor de belangen van grote steden. Het heeft er alle schijn van dat Rakhorsts uitspraken gedekt werden door de overige collegepartijen.

Bij het raadsvoorstel tot het kiezen van een wethouder was duidelijk dat intern gevochten was om de kluif en dat het CDA met het bot afgescheept zou worden. Van Roessel kreeg informatisering en automatisering erbij. Meerbach verdedigde die aanvulling met een (onbedoelde) trap na jegens burgemeester Kortmann door te stellen dat niet iedereen binnen het College verstand van zaken had op dit terrein. Dit laat een Kortmann uiteraard niet passeren en arme Jac moest ter plekke tweemaal een gang naar Canossa maken, eenmaal om het CDA tevreden te stellen en eenmaal om de onfeilbaarheid van de burgemeester te bevestigen.

Het is ontluisterend om te zien hoe de CDA-wethouderszetel vervolgens uitgekleeft werd. De belangrijkste taak, Grondzaken (nieuwe bedrijfsterrainen), ging naar Kortmann en Rakhorst, en zelfs de inhoudelijke aspecten van het loco-burgemeesterschap kreeg de nieuwbakken CDA-wethouder niet. Uiteraard wederom alles op eigen verzoek. Indien we echter Toon van Gils op 50% basis hadden gekregen, dan waren we als burgers nu niet zo veel geld kwijt geweest aan deze politieke koehandel. Nu betalen we Schoenmakers voor 100% (en dus zo'n slordige 100.000 gulden per jaar). En dat voor een uitgekleeft portefeuille! Wie zei er ook weer dat drie wethouders in Oisterwijk niet voldoende was?

Jos Schoenmakers mag de komende tijd de representatieve taken van het loco-burgemeesterschap uitvoeren. Dat betekent lintjes doorknippen, winkels openen en met carnaval en de kermis

voorop staan. En natuurlijk hossen met de kam-pioenen van het damesvoetbalelftal van Oisterwijk en de heren van HOCO. Typische kroonprins-taken, waarvoor geen politiek inzicht maar jongensachtige bravoure, een bermuda-short en onschuldige bolle rode wangen vereist zijn. Waarom Lambert Guus niet meteen naar voren heeft gedirigeerd is ons dan ook onduidelijk.

De verhoudingen binnen de coalitie lijken nu duurzaam verstoord door de ongelooflijke blunders die de CDA-fractie blijft maken. We waren er al van overtuigd dat het bestaan van het CDA in Oisterwijk nog een kwestie van jaren was, maar met de vrijwillige euthanasie door broeder Van den Bosch zal deze partij veel onnodig lijden in de volgende eeuw bespaard blijven.

Onwetenschappelijke manipulatie?

Alle raadsleden ontvingen in januari een enquêteformulier in de bus van de bekende Tilburgse bestuurskundige prof. dr. Pieter Tops. Het was de bedoeling een vragenlijst in te vullen over de bestuursstijlen van wethouders. Landelijk waren daartoe gemeenten geselecteerd waaronder Oisterwijk. De vragen gingen over leidinggevend gedrag van wethouders en vragen over receptie-bezoek e.d.. De vragenlijst viel net in de bus nadat bekend was geworden dat Toon van Gils als wethouder aftrad. Normaal gesproken had Tops het bericht amper in de krant kunnen lezen, edoch de Oisterwijkse raadsleden kregen slechts in te vullen formulieren voor Rakhorst, Hora en Van Roessel. Van Gils was al keurig uit de enquête verwijderd. Wie daarvoor verantwoordelijk is geweest op het gemeentekantoor is niet helder, wel is duidelijk dat de wetenschap daarmee een slechte dienst is bewezen. Immers bestuursstijlen kun je slechts beoordelen op basis van gedrag van de betreffende wethouders in het recente verleden. En over Van Gils' daden in het recente verleden viel nog wel het een en ander op te merken. Op deze manier is nu voorkomen dat straks bij de presentatie van de gegevens een al te negatief oordeel over CDA-wethouders in

semi-rurale gebieden te voorschijn komt. Maar daarmee zijn andere dan wetenschappelijke belangen gediend.

Het feestje van Jos en Anton

Het had zo'n mooi een-tweetje kunnen zijn na de raadsvergadering van februari. De politiek heeft immers met de toekomstvisie in de hand de mond vol over participatie van de burger. Nu was er een burger opgestaan, rector Anton Dona van Durendael, die de complete raad had uitgenodigd voor een oriënterend bezoek aan Durendael na de raadsvergadering in verband met het te bouwen cultuurcluster. Mooi zou je denken, zo'n gebaar vanuit de burgerij. Dan hebben die 21 raadsleden ten slotte ook nog het idee dat er burgers zijn met belangstelling voor wat diezelfde raadsleden bezighoudt. Maar burgemeester Kortmann bleek hoogstpersoonlijk contact te hebben gehad met Dona en melding te hebben gemaakt van het feit dat hij liever opteerde voor een officieel werkbezoek en dat de raad al een feestje had, namelijk dat van de nieuw gekozen CDA-wethouder Jos Schoenmakers. En dus gingen de oppositie-raadsleden naar Durendael en de coalitieraadsliden naar huize Schoenmakers. Jammer voor de gemeentelijke democratie en jammer voor de burger die zijn best doet de politiek serieus te nemen.

Gekke koeien

Albert Heijn heeft meer te bieden dan de onzin van Air Miles en bonuskaarten. Een geheel koelvak met vegetarische producten is enkele maanden geleden gestart. Daarin een aanzienlijke uitbreiding van het vegetarische broodbeleg: Italiaanse paté, idem met tuinkruiden en 'boterhamworst'. Ook de nieuwe boekhandel Oisterwijk blijkt bij de kookboeken verschillende aardige vegetarische handboeken te hebben. Zo vonden wij er een luxueus vegetarisch Indiaas kookboek.

Wat ons heeft verbaasd is de selectieve dierenliefde van mensen. Frans Kapteijns pleitte bij zijn afscheid voor wildoversteekplaatsen tussen bosgebied en Kampina. Een aantal natuuractivisten

zet zich ieder jaar weer in om bij de paddentrek te voorkomen dat de meeste dieren platgereden worden. Goed bedoelde aandacht allemaal voor natuur en dieren. Maar als de varkenspest over Brabant dendert en tienduizenden varkens op weerzinwekkende manier worden afgeslacht, enkele kilometers van diezelfde Kampina en bossen, dan blijft het stil en is ook de 'groene' LOVO-camera slechts gericht op het leed van de boer.

Boek over Oisterwijkse joden tijdens de Tweede Wereldoorlog

Op 4 mei 1998 verschijnt het boek 'Vervolgd en vergeten. Duitse en Nederlandse joden in Oisterwijk 1933-1945' van de hand van de historicus Ad van den Oord. Het boek beschrijft de nog onbeschreven en zwarte bladzijden uit de Oisterwijkse oorlogsgeschiedenis: de vervolging en deportatie van de joden. De auteur voert ons aan de hand van interviews en nog niet eerder gebruikte archiefbronnen terug naar de oorlogsjaren waarin de joden binnen de Oisterwijkse samenleving een geïsoleerde positie innamen. Slechts enkelen (socialist Wim Brugman, hervormden rondom de Oisterwijkse Schoolvereniging, boer Van de Wouw en vrouwen die contacten hadden met de joodse kantoormedewerkers van de lederfabriek) boden hulp. Na de oorlog waren de joodse vluchtelingen snel vergeten. Toen in 1950 het gemeentebestuur een plaquette onthulde voor de Oisterwijkse oorlogsslachtoffers, ontbraken de namen van de 21 vermoorde joden. Op 4 mei zal dit verzuim rechtgezet worden. Op het bevrijdingsmonument aan de Gemuldehoekenweg zal dan een plaquette met daarop de namen van de 21 vermoorde joden onthuld worden. Wie 'Vervolgd en vergeten' wil bestellen kan dat tot en met 31 maart doen bij de auteur: Ad van den Oord, Rozemarijn 67, 5061 WJ Oisterwijk, tel. 5288564. De intekenprijs tot en met die datum (bij afhalen) is tien gulden.



Burries Kèk op Osterwèk

Verhuizen

Toos Vlaminckx gaat verhuizen! Met haar Jan, dat nog net wel. Maar toch: Toos gaat verhuizen! Het minst erg van alles was nog dat ze met de feestdagen haar carnavalssjaal kwijt was. Zo'n boegbeeld van Oisterwijkse identiteit kun je toch niet verplaatsen, zonder alles stuk te gooien. Goed, ze gaat slechts naar de overkant van De Lind, maar ze ziet na tientallen jaren ineens alles wel van d'n andere kant. Hommen gaat ook al weg, en twee Merodeplan-achtige villa's, ontworpen door architecten die de duplo- en lego-fase nooit te boven zijn gekomen, worden er voor in de plaats gezet. Het is een schande! De laatste telg van de fabrikantenfamilies, mr. Gerard Berkelmans: ook al weg naar België. En wat gebeurt er met zijn woning aan De Lind. Ge kunt het raden. Weer zo'n kantoortje erbij. Vier arbeidershuisjes aan de Almijstraat: platgewalst door Wolfs. En wat komt er voor terug: een parkeerterrein. Ik had bijna het idee dat ik de 'baon' ook maar eens moet verlaten voor iets anders. Want straks komt die van Quist of die van Hora met een plan waarbij niet alleen het Renata-terrein maar heel de 'baon' tot een seniorencomplex wordt omgebouwd. Voor de welgestelde gepensioneerde stedeling wel te verstaan. Wij mogen met zijn allen naar De Vloet, waar inderdaad niemand lijkt te kunnen aarden. Tenminste als we afgaan op de overlijdensadvertenties in het Brabants Dagblad. We zijn ons Oisterwijk langzaam maar zeker kwijtgeraakt. Ze duwen nu al briefjes

in mijn bus: 'Echtpaar met twee kinderen uit Eindhoven, zoekt nostalgische oude woning in centrum van Oisterwijk, tot 450.000 gulden'. En we gaan allemaal voor dat kapitaal door de knieën. We verkopen ons huis en slijten onze dagen in verzorgingscomplexen. Maar het is genoeg geweest, we moeten tegengas geven. Ik pleit daarom voor een grijze revolutie. Dansers van Evers, bezoekers van de City-bioscoop, komt massaal in opstand tegen de deportatie van oude Oisterwijkers. Geen demonstratie of buttons gaan ons de weg wijzen en een gevoel van eigenwaarde geven, maar een stil protest in de straten. Draagt vanaf vandaag allemaal uw pantoffels van Roosen-de Bakker wanneer ge de straat ingaat voor uw boodschappen bij Jan Pajmans, Mietje Rooijackers of André van Hilst. Een heuse pantoffelparade over De Lind. En wie zegt dat we gek zijn, moet zelf maar verhuizen naar elders.

Burrie

Oproep aan onze lezers

De oproep voor financiële steun in het vorige nummer was een succes en heeft meerdere honderden guldens in de RRT-kas gebracht. Dank daarvoor aan onze abonnees. Naast deze steun blijft echter ook uw hulp noodzakelijk bij het vinden van nieuwe linkse abonnees. Kijk eens rond in uw omgeving en geef dit nummer door aan mensen die de RRT nog niet kennen. Als ze de bon invullen krijgen ze vanaf heden de RRT gratis in de bus. Versterk de linkse pers in Oisterwijk!

Bon voor een gratis abonnement

Naam:.....

Adres:.....

Opsturen naar RRT, Postbus 340, 5060 AH
Oisterwijk en de postzegel niet vergeten!