



15 september 2010

Joris en de rebellenclub

Ons dorp is rijk aan nieuwsblaadjes: de Nieuwsklok voor Oisterwijkers die hun beste jaren hebben gehad (de oude middenstand, pastoor Van Buijtenen en het CDA), de RRT voor de linkse kerk en De Uitstraling voor welgestelde dames die óf genieten in sportschool en schoonheidssalon óf al mediterend in paarse tuinbroek zwelgen in een modderpoel op de Kampina. En dan komt daar in oktober ook nog eens D'n Oisterwijker bij. Joris van der Pijll is de grote man achter het project. Hij is ook een van de makers van de website Oisterwijk Nieuws. Een vergelijking met GeenStijl.nl en PowNed dringt zich op, met Joris in de rol van anchorman Dominique Weesie. Maar D'n Oisterwijker lijkt niet gesponsord door De Telegraaf, de drukker zit in het verre en fel rode Groningen. De website Oisterwijk Nieuws en D'n Oisterwijker willen het persoonlijke en het verenigingsleven dichterbij halen. Een combi van Uitstraling en Nieuwsklok dus. Maar toch: de website Oisterwijk Nieuws deed en doet ook aan (politiek) commentaar en heeft wel frisheid en lef. Bijvoorbeeld toen een Oisterwijker de redactie bestookte met e-mails die hij of zij van raadsleden ontvangen had na de aanbeveling door de gemeenteraad van de nieuwe burgemeester. Grote paniek op het gemeentekantoor toen Oisterwijk Nieuws aankondigde met onthullingen te komen. Het schijnt zelfs dat de gemeente heeft bedreigd met een gang naar de rechter indien vertrouwelijke informatie verspreid zou worden. Dat is natuurlijk van de zotte. De boodschapper (de pers) kan nooit vervolgd worden, als er al vertrouwelijke informatie in die e-mails zou hebben gestaan. Enkel en alleen de raadsleden kunnen aangeklaagd worden. Het is tekenend hoe blijkbaar op het gemeentekantoor met de persvrijheid wordt omgegaan. Uiteindelijk heeft de redactie van de website besloten de e-mails niet te publiceren om raadsleden niet onnodig in de problemen te brengen. En nu dan een heus huis-aan-huis blad. Wij als redactiecollectief begroeten de uitbreiding van de pers en hopen dat Joris Driepinter en zijn trouwe knechten het gevecht tegen de Oisterwijkse windmolens zullen winnen. Te paard, links- of rechtsom, maar in elk geval met het hart. En dat zit bij de meeste mensen toch links.

Verkiezingsfraude?

Bij de raadsverkiezingen van '10 heeft een kandidaat-raadslid mogelijk gelden aangeboden aan kiezers voor hun stem. Dat gerucht zoemt rond en doorgaans welingelichte kringen spreken over een raadslid van 'goed katholieke huize'. Wij hebben een speciale verslaggever op de zaak gezet en hopen in het volgende nummer met onthullingen te kunnen komen.

Ogen en oren

De lezers zijn onze ogen en oren in het Oisterwijkse. 370 ogen en 370 oren (aannemende dat geen onzer lezers een oog of oor mist) moeten veel horen en zien. Hebt u informatie voor de RRT, mail dit dan naar info@derooieroepstoeter.nl