



November 2010

Van AB naar PvdB?

We zouden als redactiecollectief zo graag een echte oppositieleider willen verwelkomen. Want als de RRT ergens een hekel aan heeft is het aan regenten en gezag. Maar Ruud Ven is als oppositieleider helemaal de weg kwijt. Het oproer van Ruud Ven wil maar niet kraaien, het is een veel te brave huisvader, die vroeger als misdienaar ook vast geen kattenkwaad heeft uitgehaald en in de Haarensse processie ongetwijfeld te dicht achter de zwartrokken heeft gelopen. De brede school Moergestel heeft Ruud verengd tot de kwestie wel of geen gangen in het gebouw. Wel gangen, riep de fractie AB in koor, waaruit blijkt dat die fractie in hun eigen lagere schooltijd meer affiniteit met de gang dan met het klaslokaal had. Gezien hun geringe politieke overtuigingskracht lijken ze ook veel tijd op die gang te hebben doorgebracht. Mevrouw Roborgh was nog wel zo slim nóg een ongehoord argument tegen de locatie van de brede school aan te voeren: de bejaarden in de buurt konden 's middags met een druk schoolplein hun dutje niet meer doen..... Welterusten mevrouw Roborgh. Maar het tij lijkt te keren. Na de kansloze missie brede school op het Industrierterrein van Ruud Ven, lijkt Ruud nu bezig het AB van Noud Smits fundamenteel te gaan veranderen. De naam AB zal niet lang meer standhouden. Immers in een tijdperk waarin alles waar de staat/overheid zich mee bemoeit naar linkse hobby riekt kan de naam AB niet meer. Algemeen Belang is namelijk bij uitstek een term waarmee gemeenteambtenaren elk voorstel van B&W erdoor lullen op inspraakavonden met burgers. En dus zint Ruud Ven op een nieuwe naam. Zijn strategie lijkt briljant. Hij probeert mevrouw Bastiaan van PrO voortdurend te kakken te zetten omdat zij het waagt iets te vinden over onze burgemeester. Dat mag van Ruud niet. Een burgemeester, of het nu St. Yvo of St. Johannes is, is een heilige, heeft Ruud van de Haarensse pastoor geleerd. Katholieken houden dan hun mond, al eeuwenlang. En dus liep ook Marc Schoenmakers

achter Ruud Ven aan, terwijl zijn voorganger Gerrit Pijpers toch zeer duidelijk had gesteld dat politieke nevenfuncties van een burgemeester ongewenst waren. Maar ja, Pijpers is geen praktiserend katholiek en Schoenmakers wil straks graag bij Petrus de poort door. Ruud Ven is inmiddels alweer een stap verder in zijn briljante politieke strategie: hij wil van PrO nu een publiekelijk mea culpa. En als mevrouw Bastiaan dat nu niet doet? Dan zal hij opnieuw haar de oren wassen en die desnoods afsnijden. Want de hele actie van Ruud Ven is maar op één ding gericht. AB, dat in 2010 na vier jaar oppositievoeren teleurstellend op vier zetels bleef staan, moet in 2014 groter worden dan PrO en dat kan alleen maar met een nieuwe naam die 130km scheurders, OZB-foben en andere wakkere hardwerkende Oisterwijkers aanspreekt: de PvdB, de Partij van den Burger.



Volg de RRT en Burrie ook op Twitter:

<http://twitter.com/rooieroepoeter>

<http://twitter.com/Burrie>

Boekje over Adler & Oppenheimer

Onlangs verscheen bij het Menasseh ben Israel Instituut een studie van Serge ter Braake en Paul van Trigt getiteld 'Leerhandelaar, looier, lederfabrikant. Het succes van Joodse ondernemers in de Nederlandse lederindustrie (1870-1940)'. Het boekje bespreekt de (kwantitatieve) aanwezigheid van Joden in de ledercentra Amsterdam, Waalwijk en Oisterwijk. In Oisterwijk wordt uiteraard de Lederfabriek van Adler en Oppenheimer voor het voetlicht gehaald. Zowel wat kapitaal betreft als aantal werknemers was

de fabriek van Adler en Oppenheimer in Nederland toonaangevend. Het boekje is te koop (€ 11) via de website van het instituut <http://www.mbi.nl/>.



Burrie's Kèk op Osterwèk

Ongezouten

De invloed van het kabinet Rutte op de gemeente Oisterwijk zal deze winter hard aankomen bij de zwakkeren in de samenleving. De bejaarden van het Rijpperdapad zullen de gemeentelijke strooiwagen niet meer zien langskomen en dat betekent dat deze arbeiders in ruste uit De Waterhoef bij sneeuw en gladheid er niet meer met hun rode banieren op uit kunnen trekken om te protesteren tegen de sinistere bezuinigingsplannen van Rutte op de zorg en het ouderenbeleid. In Moergestel laat wethouder Wagenmakers niet meer strooien op De Hoefkens, weliswaar woont Wagenmakers daar zelf, maar dat weet niemand in Gèssel. Wat ze wel weten is dat Noud Smits daar zijn datsja heeft, het opperhoofd van de KBO en de heemkundekring. En dus bij sneeuw en gladheid hoeft het gemeentebestuur deze winter ook geen boze actiebriefjes meer te vrezen van Smits als ze weer eens een oud pandje willen slopen of de WMO uitkleden. 'We willen geen verwachtingen scheppen die we niet waar kunnen maken' stelt opperzoutstrooier ambtenaar Frank Molenschot. Geen hoop zelfs dus meer voor de oudjes vanuit Gemeentewerken. 'No, we can't' is het nieuwe adagium van de inktkoelies van Wagenmakers. Wel worden de industrieterreinen uitgebreid gepekeld. Transporteurs hebben daarom ook gevraagd. De blij-dat-ik-rij lobby zal en moet met 130 km de winter door en vindt bij Rutte en de gemeente Oisterwijk een gulle gever van zout. Ook het Klompven wordt gestrooid zodat de VVD-dames Janneke Oldenhof en Cora van Nieuwenhuizen er met hun auto op uit kunnen om hun stem op de VVD uit te brengen nadat het kabinet Rutte is gevallen na het eerste de beste nachtvorstje. En ten slotte heeft Frank Molenschot ook nog bedacht dat het fietspad langs de Stroom niet meer gestrooid zal worden. Fietsen, dat is immers sinds Wilders een linkse hobby, die je als gemeente zeker niet moet aanmoedigen. Was het niet

Molenschot die vroeger de ENFB in Oisterwijk een warm hart toedroeg? Kom op, Frank. Laat in deze barre tijden je linkse gezicht weer eens zien. Ik stel voor dat je de hele jaarvoorraad Oisterwijks zout demonstratief door de vier gemeentewagens laat omkieperen op het Binnenhof als protest tegen het rechtse a-sociale beleid van VVD-CDA-PVV. In Oisterwijk wordt het dan een hete ongezouten winter waarin gansch het raderwerk stil staat, Frank, omdat jouw machtige arm dat wil!

De leugen regeert

In het Kerkklokje van vorige week werd wederom gesteld dat het huidige Mariabeeld in de Petruskerk afkomstig zou zijn van de middeleeuwse kapel op De Lind, hoewel in 1999 een wetenschappelijk onderzoek van Leon van Liebergen, directeur van het Museum voor Religieuze Kunsten te Uden, duidelijk maakte dat zulks in strijd is met de historische bronnen. Immers die bronnen melden dat het middeleeuwse beeld uit de kapel op De Lind door de geuzen in 1587 is *verbrand* en dat in 1604 een *nieuw* beeld in kapel is geplaatst. Omdat het beeld van nu stamt uit de periode 1460-1470 van de gotiek (Meester van Koudewater), lijkt het Van Liebergen erg onwaarschijnlijk dat destijds in 1604 een 'nieuw' beeld is geplaatst, dat reeds 150 jaar oud was en bovendien grotendeels of geheel verbrand was. Waarschijnlijker acht hij het dat het huidige beeld afkomstig is uit de kapel van O.L. Vrouw de Vreugderijcke van de Petruskerk, die kapel werd in 1648 werd gesloten. Pastoor Van Buijtenen accepteerde in 1999 in hetzelfde Kerkklokje deze wetenschappelijke analyse. Waarom dan nu toch weer de lezers zand in de ogen strooien? Wel, de roomse kerk is sterk op zoek naar oude tradities. Toen in 1910 het Mariabeeld 'toevallig' werd gevonden op zolder van de familie Van Roessel, was de belangrijkste insteek van de geestelijkheid om de traditionele processie naar de kapel op De Lind in ere te herstellen. Back to the Middle Ages, niet alleen vanwege de zogenaamde vroomheid van toen, maar vooral ook omdat pastoor en kapelaan dachten dat een processie in het dorp veel geld voor de kerk zou opleveren. In de kranten van 1910 wordt steeds de vraag gesteld of het na de vondst van het Mariabeeld geen tijd wordt voor herstel van de oude verering op De Lind. In 1910 is het voornamelijk een grote schare geestelijken die met het Mariabeeld rond De Lind zeult, bijgestaan door vijf vrome 'bruidsmisjes': Marie en Josephine Kusters, Marie van Leest, Marie de Bakker en Jo van Eindhoven. In 1916 wordt het grootser aangepakt en loopt ook de omgeving mee (een vaandel uit Moergestel) en worden de

werklieden opgetrommeld, maar de sigarenmakers ontbreken in 1918 al weer in het deelnemersrijtje. De processie wordt geen doorslaggevend succes. Gespeend van elke historische kennis omarmt een katholieke meerderheid van de Oisterwijkse gemeenteraad in 1993 een initiatief van enkele zeer roomse inwoners die een replica van het Mariabeeld (dat dus zeer waarschijnlijk helemaal niet het beeld van de kapel op De Lind is) op het raadhuis willen bevestigen. En nu wordt wederom voor zoete koek in het Kerkklokje dezelfde mythe over het Mariabeeld in stand gehouden. De roomsen zijn hardleers.

Oisterwijkse statenleden in 2011?

Onder leiding van voorzitter Hans Janssen heeft het bestuur van het CDA-Brabant de advieslijst vastgesteld voor de komende Statenverkiezingen. De Oisterwijkse kandidaten Guus Mulders en Niels van de Ven moeten het doen met de plaatsen 14 en 17. Weliswaar telt de Statenfractie van het CDA nu nog 18 leden, maar na de verkiezingen zou het CDA net als bij de Kamerverkiezingen weleens gehalveerd kunnen worden. Naar verluidt zou Oisterwijker Rick Heijstee door D66 gekandideerd zijn voor een hoge positie op de lijst van de sociaal liberalen. Maar bij alle partijen moeten de leden zich nog uitspreken over de advieslijsten.