



November 2011

Glamourland Oisterwijk

Wij hadden besloten een undercoverjournalist naar de begrotingsbehandeling te sturen onder de agentennaam 'meneer G-J. D.' Societyreportages zijn tegenwoordig *hot*, dus hij had de uitdrukkelijke opdracht te zoeken naar *Oud Geld* en *Nouveau Riche* in de Oisterwijkse gemeenteraad. Hieronder volgt zijn pennenvrucht.

De avond begint vertrouwd. PrO-icoon Wil de Kort sabelt de rechtse regeringsplannen ten aanzien van de minima neer. Deze kerst zitten volgens hem 650 gezinnen in de kou doordat Joop van Hezik en de Parochiële Charitas geen pakketten meer mogen rondbrengen van staatssecretaris De Krom. Maar je kunt toch ook anoniem pakketjes laten bezorgen, heren en dames raadsleden, ik bedoel niet via het Innovatiefonds, maar via Sinterklaas en Zwarte Piet. Die kennen de kneepjes van het vak veel beter dan Joop en die Charitoos. Volgens mij heeft Nico Hilgers van de AZC-school nog wel een aantal Mauro's onder de schoolbank, die dringend verlegen zitten om een studievizum en graag opgeleid willen worden door de Goedheiligman. Maar Wil de Kort ziet het somber in. En ik snap dat wel want wie hier in Oisterwijk net voor kerst nog een pakje durft te bezorgen in een Vogelaarwijk, die loopt wel het risico om met steun van de *street gang* De Krom, Rutte, Opstelten en Teeven in coma te worden geslagen. En De Kort had nog meer mistroostig nieuws voor ons Oisterwijkers. Hij wil de nostalgische gloeilampjes van onze A68-winkeliers vervangen zien door moderne LED-verlichting. Nou, dat worden zonnige feestdagen als het aan PrO ligt!

Gelukkig waren enkele andere raadsleden een stuk optimistischer. VVD'er Marc Schoenmakers vindt de financiële situatie 'niet penibel'. Hij heeft blijkbaar geen aandelen in Griekse olijfbomen en Spaanse en Portugese sinasappelstruiken, maar slechts in Heukeloms laagstam perenbomen. Als je maar goed snoeit, komt de moderne samenleving er ook zonder LED-verlichting, is zijn credo. Flink snoeien op oud-overheidsgeld dus. 'Een kip die broedt', waarmee hij doelt op zijn eigen wethouder Joost Wagenmakers, 'moet je niet storen'. Merkwaardig dan toch dat Marc's VVD aan het eind van de avond samen met coalitiepartner PGB en CDA ervoor zorgt dat onze villabewoners rustig kunnen slapen en Wagenmakers nachtmerries krijgt. De beperkte OZB-verhoging die het college voorstelde, mitrailleerden ze van tafel. Maar daarmee schoot Marc vooral ook zijn eigen broedende kip in de poten.

Een sterk staaltje *nouveau riche* gaf Kees van Elderen van PGB weg. Ook hij had het over een broedende kip die niet gestoord mocht worden. Het werd me niet precies duidelijk op wie of wat hij doelde in zijn betoog maar het zal Kip Kees dan wel zijn geweest. In elk geval niet Kip Joop, want Van Elderen wilde Van Hezik 30.000 euro aftroggelen van het minimabeleid. 30.000 euro minder voor het minimabeleid en tegelijkertijd een motie indienen waarmee villabewoners voor 50.000 euro worden ontzien! Die Van Elderen woont vast en zeker niet in een huurhuisje in de Waterhoef of het Westend. Het is financieel haantjesgedrag van de bovenste plank en dat kan nooit goed gaan naast broedende Kip Kees.

Van de CDA'er die het woord voerde, had ik nog nooit gehoord, terwijl ik toch een echte Oisterwijker ben. Hij heette Dewachter, maar wilde, niet geheel in overeenstemming met zijn naam, niet langer stoppen voor gesloten spoorwegovergangen. Daar wil hij ongelijkvloerse kruisingen! Een Oisterwijkse Kees Becht is opgestaan. En dat allemaal realiseren zonder OZB-verhoging, terwijl onze broedende kip Joost door Dewachter en Van Elderen nu juist wordt verweten dat alles incidenteel gedekt is. Die Dewachter kickt op spoortunnels en vindt onderwijshuisvesting maar een 'luxe'. De zo gekwelde Cowboy Henk en Rat Maxime hebben er weer een steun- en toeverlaat bij.



Kippige Kees broedt op het spoor

Het meest genoten heb ik nog van de bijdrage van Ruud van de Ven van AB. Maar die heb ik als geheim agent dan ook persoonlijk voor Ruud geschreven. Want Ruud kan wel goed auto's en scooters verkopen, maar iets politieks op papier zetten is toch een andere zaak. Helaas verhaspelde Ruud mijn revolutionaire tekst door te struikelen over de zinnen: Oisterwijk wordt echt een Arbeidersparadijs (Ruud: ambtenarenparadijs) en Rijk der Vrijheid (Ruud: Onkruiden Rijk). Daarentegen had Ruud het wel goed begrepen dat de Oisterwijkse Parel een kwetsbare (minima)kerstbal is geworden en stemde AB dus niet mee met de villabezitters van VVD, PGB en CDA voor vermindering van OZB. En Ruud diende een amendement in om het parkeren duurder te maken. En dat voor een handelaar in auto's, dat is een altruïsme (sorry Ruud voor weer zo'n moeilijk woord) waar Veerle Slegers van de SP nog veel van kan leren. Het valt dan inderdaad niet mee om bescheiden te blijven, bij zo veel gelijk van AB. Jammer alleen dat er dan weer van die boekhouders naast Ruud zitten (Jan Jonkers en Jan Slaghuis, de Jansen en Janssen van AB), die tijdens een borrelavond een Tegen-begroting opstellen die zoals Schoenmakers vaststelde weer geheel ambitieus is en de geur van accountantskantoren draagt. En zeer vrouwonvriendelijk bovendien: zij willen het aantal deeltijdwerkers op het gemeentekantoor drastisch terugdringen.

En dan de mooiste uitspraak van de bijeenkomst. Wethouder Van Hezik: 'Belofte maakt schuld' (over bouw gymzaal bij Bunders). Was ik vanwege die 37 amendementen en motie naar de raad gekomen, voor vuurwerk dus, wordt het merendeel van die toegezegde spierballenpolitiek weer schielijk ingetrokken. Bonter maakte het college het nog, dat zag collectief af van het houden van een tweede termijn. Daar zouden ze vroeger niet mee weg zijn gekomen. De betekenis van 'Belofte maakt schuld' is bij een aantal raadsleden en collegeleden nog niet helemaal doorgedrongen. Na zo'n vlammend betoog van Ruud van de Ven in eerste termijn denk je vervolgens dat Jan Jonkers bij de stemverklaring van AB met een even spetterend requisitoir zal komen. Maar van zijn zinnetje 'Voorzitter, AB is voor OHM maar vindt dit onvoldoende om voor de begroting te stemmen' zakt mijn plusfours (Ruud, alweer sorry) toch af. De afsluiter van de avond was voor burgemeester Hans Janssen waarmee hij op 11/11 zo de ton in kan in Wijkcentrum Pannenschuur: 'Het is inmiddels de elfde van de elfde en mocht u straks nog naar huis gaan (sic) en mocht er dan thuis iemand vragen "Wat heb je vanavond zitten doen?", dan kunt u antwoorden: 8000 euro voor OHM uitgedeeld, 50.000 structureel voor huiseigenaren en 25.000 incidenteel voor wijkcoördinatie en daarna kunt u gelijk weer (sic) gaan slapen'. Een borreltje na afloop gunde de burgemeester de hard zwoegende raadsleden, die hem tot één uur 's nachts hadden beziggehouden, eigenlijk ook niet meer. Ik zag diverse raadsleden beteuterd kijken en afdruipten. 'Gaat het nog een beetje, meneer Mathijssen?' vroeg ik nog snel. Maar net als Ferry Mingelen, die zijn cameraman kwijt was, bleek ik mijn notitieblok verloren. Volgens ingewijden ligt die onder de broedende kip.



'Gaat het nog een beetje, meneer Mathijssen?'

(foto: website schoonfamilie <http://www.picturetrail.com/sfx/album/view/12247612>)



Burrie's Kèk op Osterwèk

Ich bin ein Pannenschuur-Buiten'er

Burgemeester Hans Janssen heeft een optie op een huis in Pannenschuur Buiten. Wat een geniale zet! Het is weliswaar dan niet het middelpunt van de Benelux, maar wel zo'n beetje het episch centrum van Groot Tilburg, dat er ongetwijfeld op korte termijn aankomt. En Groot Tilburg moet straks natuurlijk ook een Grote Burgemeester krijgen. Vanuit Pannenschuur Buiten kan Hans met hulp van het Heukelommetje in no-time op het Stadskantoor zijn. En nu de fusie tussen Nevelo en Oisterwijk van de baan is, kan voetbalweg Oisterwijk misschien via een B&W-oekaze verplicht gesteld worden om een vrijage aan te gaan met Jong Brabant. Alweer het Heukelommetje biedt de voetbalkids een veilige crossroute van huis naar de voetbalvelden. En belangrijker: de Janssen Boys kunnen de armetierige A1 van Oisterwijk in één klap, zie Willem II en RKC, de Eredivisie binnenloodsen. De komst van Janssen naar Pannenschuur Buiten draagt ook ongekende bezuinigingsmogelijkheden aan. Als zoon uit een fruitbomenplanters- en snoeiersfamilie moet hij toch in staat zijn hoogstammige appelbomen voor 'een appel en een ei' te poten in het te realiseren park in Pannenschuur Buiten. Ik gok erop dat onze burgemeester een boerenoptrekje gaat bouwen aan de Bet Vosstraat. En gelijk als bij Bet kan dan in de boerderette een kroeg niet ontbreken. Desnoods, als het bestemmingsplan dat onmogelijk maakt, als kolenschuurtje achter de woning. Onze hangjongeren in de wijk hebben dan eindelijk hun drankkeet met 24-uurs politieservice. De wijk zal ook een stuk veiliger worden als de burgervader er woont. De giftreinen zullen voortaan over de Betuweroute sjokken en al die vechtersbazen en draaideurcriminelen uit de Grote Stad kan Hans eigenhandig, met douanepet op, tegenhouden bij de reeds gemaakte doorsteek naar de Heukelomseweg. Uiteraard met hulp van een echte ouderwetse douaneafsluitboom. Net als Denemarken een identificatieplicht invoeren hoeft niet, want Hans kent al die jongetjes nog van de Tilburgse kermis. We sluiten Pannenschuur Buiten voor de rest af met een metershoge Muur, uitkijkposten en luidsprekers gericht op Tilburg, met een door Hans ingesproken waarschuwing in plat Tilburgs. Dat zal ze leren die Turken en Kaajbuters!

En van wie is de natuur?

Met een variant op 'En van wie is de straat?' (Solidariteitslied, Bertolt Brecht) beschrijft een auteurscollectief in het nieuwe boek over de geschiedenis van natuur en toerisme in Oisterwijk de conflicterende belangen van de gegoede heren Natuurbeschermers, arme vissers en stropers en (sociale) ondernemers in de toeristenindustrie. De natuur was vroeger gemeenschappelijk bezit (de gemeint), maar werd in het kapitalisme eigendom van speculerende grootgrondbezitters, die bomen plantten om mijnhout te produceren of bomen kaptten om villa's te laten verrijzen. Voor iedereen die wil genieten van de natuur in Oisterwijk, maar die ook de mensen in deze natuur wil begrijpen, is dit boek *Ge wordt geïnviteerd naar Oisterwijk te komen* een *must*. (Grappig dat het eerste exemplaar met deze bijna gebiedende titel aan de in Berkel-Enschot wonende burgemeester Janssen werd aangeboden!) Het ruim 200 pagina's dikke boek (groot formaat, harde kaft en full-color) is tevens een lust voor het oog met wandelkaarten uit 1914 en de jaren dertig én een dvd met o.a. een VVV-filmpje uit 1948 en twee vooroorlogse reisgidsen over Oisterwijk. Het boek kost € 24,50 en is te koop bij de stichting Het Kwartier van Oisterwijk (<http://www.kwartiervanoisterwijk.nl>) , bij Boekhandel Oisterwijk, de VVV en het heemcentrum.



Nabranders

Het artikel over seksueel misbruik en kerk blijft reacties oproepen. We kregen de vraag voorgelegd waarom geen aandacht is besteed aan de zaak van een geestelijke uit de Markusparochie uit de jaren zestig. De simpele reden is dat wij hierover (nog) onvoldoende geïnformeerd zijn. Wie informatie heeft kan die delen met ons (info@derooieroepoeter.nl).

Volg de RRT en Burrie ook op Twitter:

<http://twitter.com/rooieroepoeter>

<http://twitter.com/Burrie>