



Juni 2013

Onderdanen!



Koning Pils komt op 12 juni naar Oisterwijk. Dat gaat de gemeenschap 100.000 euro kosten! Oftewel voor ieder koninklijk wuifje moeten we ongeveer duizend euro dokken. En dan likt stadsdichter en VVD'er Jan van Rijthoven in de Nieuwsklok ook nog eens hielen van koning Pils: 'Ze juichen, al uw onderdanen (...) voor dit fantastische koningspaar'. Dat staat van te voren blijkbaar allemaal al vast. Het is alsof wij slechts figuranten zijn in een *Oranjewood-movie*, waarvan het plot al lang door anderen geschreven is. Wij juichen en zwaaien op bevel. Honderden schoolkinderen worden urenlang opgesloten tussen dranghekken, net als destijds bij het bezoek van Beatrix, om met een vlaggetje deze *roadmovie* de gewenste uitstraling te geven. En die luidt dat we allemaal achter God, koningin en vaderland staan. Dezelfde hype zagen we al eerder toen Anouk 'ons' land mocht vertegenwoordigen op het Songfestival. Wij zouden massaal voor Nederland staan, maar de platenmaatschappij van Anouk stond er vooral om een internationale doorbraak te bewerkstelligen. Zo werkt het marktkapitalisme, ook in de kunsten. 'Cultuur voert hier de boventoon' durft Van Rijthoven in zijn Oranjegerijm nog neer te pennen. Nou, dan vooral de 'kunst' van het kunstgras voor Taxandria, want op het dans- en muziekonderwijs worden tonnen bezuinigd. Het Oranjesprookje op 12 juni is vooral bedoeld om de gepijnigde Oisterwijker even te laten vergeten dat het crisis is, waarin honderdduizenden mensen zonder baan zitten, waar ze hun zwembad De Leye gesloten zien worden en het Staalbergven uitgehold, waar moeders met kinderen op woensdagmiddag verplicht moeten zwaaien met een oranje vlagje, ondertussen de kinderen van de buurvrouw meezeulend omdat die de kinderopvang niet meer kan betalen en 's avonds nog naar De Vloet om de straks verplichte mantelzorg voor de ouders te volbrengen. Dat is de werkelijkheid waarin we leven en niet de sprookjeswereld van W.A. en Máxima! Het is te gek voor woorden dat de bestuurlijke elite zonder blikken of blozen 100.000 euro beschikbaar stelt voor een wandeling van het koninklijk paar van het station naar het raadhuis om vervolgens aan de mannen en vrouwen van wijkcentrum De Waterhoef mede te delen dat ze toch echt uit hun wijkcentrum moeten omdat er 30.000 euro per jaar extra bezuinigd moet worden.

AB lonkt naar PrO

Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota in de gemeenteraad kreeg een 'incident' veel aandacht. AB had in haar bekende felle bewoordingen uitgehaald naar het financieel beleid van dit college. Dat zou zich slechts door het uithollen van de financiële reserves staande houden. Wethouder Wagenmakers (VVD) repliceerde daarop dat juist tot 2006 het een financiële puinhoop was, toen mét AB in het college de begroting slechts overeind gehouden werd met OZB-verhogingen. De drie coalitiepartijen (PrO, VVD en PGB) namen aanstoot en afstand van deze politieke bekvechterij en riepen wethouder en AB op meer respect te tonen. Wagenmakers trok het boetekleed aan, maar toen Ruud van de Ven vervolgens de wethouder opnieuw neersabelde ('de wethouder trekt zijn keutel in'), was Wagenmakers op zijn beurt weer 'over de zeik', hij vond het woord 'keutel' niet passen in de raadzaal omdat daar een 'luchtje aanzit'. Opvallend genoeg had het college toen zelf net uitgeweid –mantelzorg- over de onwenselijkheid dat burens gevraagd wordt de billen te vegen van hulpbehoevende ouderen. Ruud van de Ven liet zich niet verleiden tot excuses en als politicus heeft hij daar volkomen gelijk in. Eenieder, en zeker een oppositieleider, moet stevige taal in de raad kunnen laten horen. Sterker nog, vanuit democratisch oogpunt moet dat toegejuicht worden. Respect begint daar waar politieke tegenstanders mogen zeggen wat ze denken.

Maar het incident laat ook een onderstroom in de gemeenteraad naar de oppervlakte komen. VVD'er Wagenmakers moet ter behoud van zijn kiezers de 'heilloze' weg van AB wel schetsen in termen van wegbereiders van OZB-verhogingen. Ina Batenburg en Marc Schoenmakers kondigden ter geruststelling van de gegoede burger aan dat de VVD dwars voor elke poging in de raad zal gaan liggen om de OZB te verhogen. Opvallend genoeg steunt AB nu PrO in haar opstelling dat het soms belangrijker is een voorziening overeind te houden, en dat dus een OZB-verhoging niet altijd taboe is. Nog opvallender: het CDA sloot zich, met de haar bekende mitsen en maren, zich hier bij aan. Men voelt ook de hete adem in de nek van allerlei (sportverenigingen). Rick Heijstee zei het namens Taxandria aldus: 'Geen woorden maar daden', en die daden kunnen alleen plaatsvinden als er geld gezocht wordt. 'Boter bij de vis', zoals Van de Ven het zei.

Een ander punt waar de VVD in de toekomst alleen lijkt te komen staan is dat van inkomensafhankelijke bijdragen. PrO is daar sterk voor om zo een lokaal antwoord te geven op de bezuinigingen van de kabinetten Rutte. Opvallend is dat het college de inkomensafhankelijke bijdragen niet afwijst, ook coalitiegenoot PGB niet.

Pro, PGB, CDA en AB hebben grote moeite met sluiting van wijkcentrum De Waterhoef en met het verplaatsen van openbare basisschool Bienenkebolders naar de brede school Moergestel. Ook hier weer dreigt de VVD -met haar onvoorwaardelijke steun voor een lokaal bezuinigingsbeleid à la Mark Rutte- zich in een isolement te plaatsen.

AB gaf haar beschouwingen de titel mee 'Het kan en moet beter' (zo ongeveer de leuze van de FNV vroeger tegen rechtse kabinetten). PrO doopte haar bijdrage 'Het kan anders en slimmer'. Het lijkt erop dat beide partijen zo maar bij de volgende raadsverkiezingen elkaar in de armen zouden kunnen (moeten) vallen om het harde bezuinigingsbeleid van de VVD bij te stellen. Ruud van de Ven was opvallend lief richting PrO, volgens hem hadden zowel AB als PrO een zonnebril op, PrO weliswaar volgens hem een 'groene', en AB die van een 'breed perspectief'. Maar daar moet multifocaal toch iets moois uit kunnen groeien? Zelfs op het gebied van veiligheid concludeerde Van de Ven dat AB en PrO 'ook op dit onderwerp weer eensgezind waren'. Rick Heijstee, voorzitter van Taxandria, maar in een eerder leven raadslid namens PrO, lijkt (onbedoeld) bruggenbouwer te zijn van de nieuwe coalitie. Met zijn steun aan een CDA-motie voor kunstgras voor Taxandria zwengelt hij intern binnen PrO natuurlijk de discussie aan over het bezuinigingsbeleid van dit college op sport- en cultuurgebied. Als PrO inkomensafhankelijke bijdragen wil en OZB-verhogingen om het sport- en cultuurbeleid zo veel mogelijk te ontzien dan zal het in coalitieverband moeten nadenken over andere toekomstige partners. Want de VVD blijft met Ina Batenburg steken in een Haya van Someren-liberalisme dat het goed zal doen in de Goudkust, maar niet bij de gewone man en vrouw in Waterhoef, Westend en Moergestel.

De gilden en de koning

De gilden spelen een grote rol tijdens het bezoek van W.A. en Máxima. Ze leggen de eed van trouw af en laten de koning over hun vaandels lopen. In de pers doet men het voorkomen alsof die band tussen gilden en koningshuis altijd zo innig is geweest. Dat is lariekoek. Die eed van trouw werd pas in 1949 ingevoerd, toen koningin Juliana en

prins Bernhard 's-Hertogenbosch bezochten. In het katholieke Brabant was voor de Tweede Wereldoorlog absoluut geen sprake van Oranjeliefde. De Oranjes waren immers protestanten. Nog in 1912 constateerde de Tilburgse krant dat op Koninginnedag het aantal uitgehangen vlaggen in Oisterwijk zeer schaars was. En enkele jaren later zou de door de gilden zo bewierookte kapelaan Huijbers de Oisterwijkers nog eens goed inpeperen welke verderfelijke rol Willem van Oranje en andere Oranjeprinsen zijns inziens gespeeld hadden in de geschiedenis. Huijbers noemde Willem van Oranje een 'sluwe veinzaard', een 'onbeschrijfelijke huichelaar' en een 'aartsketter', die tenslotte door een pistoolschot 'gelijk bij schadelijk wild' werd 'afgemaakt in een gestolen nonnenklooster, waar hij leefde met een geroofde non'. Benieuwd of de gildehoofdman woensdag die opvatting van Huijbers, 'dé Man van Oisterwijk', over W.A.'s voorvader wereldkundig gaat maken.

PrO plein over bedreigde bijen in Oisterwijk



Op dinsdag 11 juni 2013 is er in de Reuselhoeve (voorheen de kanoboerderij) in Moergestel een PrO plein over de bedreiging die sommige bestrijdingsmiddelen zeer waarschijnlijk zijn voor de bijenvolken in onze natuur. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Aanleiding is het tijdelijk verbod dat de Europese Commissie op 29 april 2013 heeft opgelegd voor het gebruik van de bestrijdingsmiddelen met als werkzame bestanddelen imidacloprod, thiametoxam en clothianidin. Dit omdat er een sterke verdenking is dat deze middelen bijdragen aan de bijensterfte. En die sterfte zorgt weer voor een ernstige verstoring van het natuurlijk evenwicht. Voor de pauze zullen boswachter Frans Kapteijns, imker Kees Rijnen en Hans Pijnakker o.a. aan de hand van een film uitleggen hoe dat allemaal komt en wat de gevolgen zijn. Daarna kunnen aan een forum allerlei vragen gesteld worden over de inleidingen. Verder kunnen we samen praten over wat we er aan kunnen doen in onze gemeente. PrO heeft in ieder geval hierover al schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Vanuit de bijenhoudersvereniging St. Ambrosius is informatie over het houden van bijen beschikbaar. U bent allemaal van harte welkom. Wil je nu al iets doen? Teken de petitie op reddebijen.nl!

Volg de RRT en Burrie ook op Twitter:

<http://twitter.com/rooieroepoeter>

<http://twitter.com/Burrie>



Burrie's Kèk op Osterwèk

Taksim

Ik pijnig nu al dagen mijn hersenen met de vraag hoe te demonstreren bij het aanstaande bezoek van W.A. en Máxima aan Oisterwijk. Een kartonnen bord met daarop de tekst 'Weg met de monarchie, het is 2013' is snel gemaakt. Een lege doos van Albert Heyn en een viltstift van de Bruna volstaan. Maar juist omdat het 2013 is, kun je er vergif op innemen dat ik dan vervolgens een verwendag krijg in het dichtstbijzijnde politiekantoor. Op zijn best samen met Joanna. Op zijn slechts met alleen de knuppels van de Oisterwijkse dienders. 'Gimme hope Jo'anna', maar ik ben ook nog eens een geboren pessimist. Vergeleken met mij is Hans Dorrestijn het zonnetje in huis. Dan maar gaan voor de meest radicale actie: een dodensprong voor de koninklijke trein ter hoogte van de asbestmoloch KVL? Eeuwige roem verzekerd, maar zo'n partizanenheld ben ik nu ook weer niet. Bovendien hecht ik ook weinig waarde aan de in het vooruitzicht gestelde vorstelijke beloning van 72 maagden in het paradijs. *If you can't beat them, join them* zei mijn moeder altijd. En de inspiratie daarvoor vond ik deze week in de Turkse jongeren van het Taksim-plein. Een groene revolutie met veel *love, peace* en yoga. Een soort rokjesdag, maar dan op de Kop van de Lind. Laat die nu ook groener zijn dan ooit en dat willen we natuurlijk net als de jongeren van het Taksim-plein zo houden. En daarom gaan we op 12 juni massaal op dat groene biljartlaken op De Lind onze Chi Neng Qigong oefeningen praktiseren, maar protesteren we heimelijk natuurlijk tegen Oisterwijk On Ice, tegen de Elfstedentocht en vooral tegen ijsmuts W.A. van Buren. En met de op deze rokjesdag natuurlijk niet ontbrekende Singing Pearls zetten we een beetje vals het Oranje Boven in. W.A. zal ons met zijn Colgate-tandpasta-glimlach olijk aanschouwen. Tot hij goed luistert: 'ORANJE BOVEN, ORANJE BOVEN, LEVER DE KONING in'. En met een vette knipoog naar Máxima besluiten we ons succesvolle protest. Ze wuift ons uitbundig gedag, met een begrijpende blik vanonder haar Argentijnse cowboyhoed.

Burrie