



BRIDGE OVER TROUBLED WATER



Waarom geen brug voor oud-pastoor én lid in de Orde van Oranje-Nassau Theo te Wierik in Moergestel? Het college van B&W van Oisterwijk dacht er een goede reden voor te hebben: we vernoemen geen bruggen, straten of pleinen naar nog levende mensen. Foutje bedankt, want eerder kregen de verzetslieden Bim van der Klei, Gerard van der Linden en pastoor Dumoulin wél een vernoeming. Er moet dus sprake zijn van een complot. De meest voor de hand liggende architect van dit potje obstructievoetbal is de rooms-katholieke kerk. De brug over de Reusel ligt namelijk in het buitengebied tussen Haghorst en Moergestel. En dat buitengebied is altijd een potentiële risicofactor voor activiteiten die God verboden heeft. Stel dat die brug een homo-ontmoetingsplaats wordt! Daar kunnen hele rare dingen van komen. Pastor Ad Verest weet dat als geen ander. In 2012 moest hij nog een lesbisch stel in Waalre duidelijk maken dat hij als katholiek onmogelijk een kind van hen kon en wilde dopen. Bruggenbouwers zijn bij de huidige Nederlandse zielenherders niet populair.

Maar het zou ook kunnen zijn dat Theo te Wierik slachtoffer is geworden van het net door Thierry Baudet geopende meldpunt voor linkse leraren. Het is bekend dat Theo toen hij nog zielenherder van Moergestel was op zondag na de mis broodpater Gerrit Poels uitgebreid de gelegenheid gaf om een links-activistisch verhaal over armoede af te steken. De parochianen tastten daarna diep in de buidel voor de broodpater en de Rooie Roepoeter schreef er een lovend artikel over. Dan sta je bij Baudet wel op het lijstje! Overigens heb ik aan dat Baudet-lijstje ook Leo Wolfs toegevoegd. Deze VVD-bestuurder en oud-muziekdocent acht ik als zielenbespeler verantwoordelijk voor het veranderde stemgedrag de laatste jaren op zijn oude school Durendael. Daar hebben de progressieven immers de meerderheid verloren aan de Doen- en Vaasjes-stemmers.

Of zou het zo zijn dat Moergestels heilig boontje Paul Spapens al een naam voor de brug bij het college had ingeleverd? Dan wordt het ongetwijfeld de Peerke-brug. Misschien is Theo daar ook niet ongelukkig mee. De missionaris van het Heilig Hart heeft in Tilburg immers een warme band opgebouwd met de Surinaamse gemeenschap. En is er eigenlijk überhaupt ooit iets aan Theo zelf

gevraagd? Want er zijn van die linkse rakkers, die helemaal niks moeten hebben van een koninklijke onderscheiding, een gemeentelijke speld of welk ander uiterlijk eerbetoon dan ook. Misschien moeten ze Theo gewoon zelf vragen naar wie de brug vernoemd moet worden. En één ding is zeker, en daar kan ook dit college niet omheen: Marx is dood.

Burrie

DE PIEKBOERDERIJ



Toen burgemeester Yvo Kortmann in 1990 burgemeester van Oisterwijk werd, had hij wel één voorwaarde: een beetje burgemeester wordt riant gehuisvest. Hij begon als huurder op de Gemullehoekenweg op het landgoed van de schoenfabrikantenfamilie Puts. Maar de gemeenteraad ging vervolgens al snel en unaniem akkoord met de verkoop van een gemeentepand: een grote boerderij aan de Merodelaan. Voor de symbolische prijs van één gulden! De Gulden- of Piekboerderij werd het wel genoemd in de volksmond. De grond zou aan de gemeente blijven toebehoren om zo speculatie uit te sluiten. Het was volgens de gemeente ook slechts een bouwval, die tonnen guldens zou kosten om te laten renoveren. Echter na de annexatie van Moergestel (1 januari 1997) veranderde de opvatting van het nieuwe gemeentebestuur over grondpolitiek. Onder leiding van neoliberal wethouder Rakhorst werd een uitverkoop ingezet van gemeentelijke gronden en panden. En ook burgemeester Kortmann kreeg de kans op zijn boerderij-grond te kopen. Voor het eerst waren er in de raad tegenstemmers: GroenLinks en AB stemden tegen de deal met de burgemeester omdat de grondprijs in hun ogen veel te laag was. De verkoop ging dankzij de andere partijen toch door. Inmiddels is Kortmann al jaren burgemeester in ruste. En sinds twee weken staat zijn 'piekboerderij' nu op Funda te koop: voor 1.300.000 euro!